

Når fagligheden og sagligheden forsvinder

I Danmark kan alle kalde sig eksperter uden egentlig, at have hverken faglig baggrund eller uddannelser der matcher en sådan "titel".

Medierne og politikerne bruger ofte selvudnævnte "eksperter" og den danske befolkning sluger ofte, udtalelser fra disse "eksperter" råt, uden at stille kritiske spørgsmål til det der bliver sagt, eller påstået. Vi er blevet en doven befolkning og mange har ikke en kritisk sans, eller 15 min. til lige at tjekke om det der bliver sagt, nu også har hold i virkeligheden.

De såkaldte eksperter, kan stort set slippe af sted med hvad som helst og påstå at månen er grøn, uden ret mange danskere ville protestere eller sige "naaah det er vist ikke sandt".

Når medierne og politikerne bruger disse eksperter, er det ofte for at fremføre egne meninger, holdninger og fremme egne mål, det der også hedder manipulation. Men mange kan ikke gennemskue det, eller også accepterer de, at sådan er det bare i dagens Danmark. Vi lader tingene ske og ting blive sagt, fordi vi gider ikke bekymre os om noget, der ikke vedrører os selv eller nogen vi holder af. Den dag, det vedrører os selv eller nogen vi holde af, så vågner vi af dvalen og forlanger, at alle skal involverer sig og gøre noget ved det.

Problemet med de selvudnævnte "eksperter" er, at de forplumre debatter og skaber fundament, for en masse myter og amnestuehistorier. Vores forståelse og respekt for sandhed, saglighed og faglighed rykkes og får mindre og mindre værdi og betydning, fordi vi danskere i vores dagligdag bliver bombet med informationer, som ikke er faktuel korrekte og vi er ikke i stand til, at skelne mellem hvad der er rigtig og forkert, vi sluger det der passer ind i de opfattelser og meninger vi selv har, så betyder det mindre at vi har dannet os en mening og opfattelse baseret på fiktion og manipulationer.

De såkaldte "eksperter" lader til, at ville gøre stort set hvad som helst, bare de kan få taletid i medierne og pynte sig med lånte fjer. De er villige til, at tage kedeldragten og gummistøvlerne på, sætte sig ind i traktoren og påtage sig endnu en "titel" som landmand og sprede en masse gylle og lægge frø, til myter og amnestuehistorier.

Nogle af "eksperterne" har været på en masse kurser og seminar, som de så mener er det samme som en uddannelse. De har siddet og lyttet til en masse forskellige mennesker og en del af dem har ikke haft et gram af kildekritik, eller forlangt dokumentation for det der bliver sagt, på div. kurser og seminar. De har sprunget over hvor gærdet er lavest og ikke gidet, at lave deres fodarbejde og sørge for at den viden de nu har fået, nu også var faglig og videnskabelig korrekt. På grund af manglende kildekritik og dovenskab, så ender de med at sprede en masse usandheder, som spreder sig som ringe i vandet og flere og flere får forkert viden.

Debatten om hundene er et klasse eks. På hvor galt det går, når disse ”eksperter” folder sig ud og politikere og medierne lytter til dem. Jeg har aldrig i mit liv, hørt så mange myter og ammestuehistorier, som jeg har i forbindelse med hundeloven. Faglighed og videnskabelig viden er fuldstændig sat af og gravet ned, for den passer ikke ind i egne holdninger og det man selv tror på. Man skal ikke tro, man skal vide. Nye gener og egenskaber bliver opfundet på trods af, at de ikke eksisterer og det er biologisk og etologisk umuligt, men det betyder tydeligvis ingenting. Vi vil hellere have historien om Baskerville hundene, sandheden betyder ingenting bare historien er spændende og vi kan fodre vores egne fobier, frygt og holdninger. Popsmarte udtryk bliver slynget rundt og fordi ordene klinger godt i vores ører, så sluger vi dem, bruger dem og slår ud med armene i ren begejstring over, at vi kan et nyt ord, selvom vi måske inderst inde godt ved, at det der siges ikke er helt sandt og intet har med hunde at gøre, men det lyder smart.

Forfatteren Stephen King ville være rigtig misundelig, hvis han kunne dansk og læste alle de fantasifulde og dramatiske historier der efterhånden eksisterer om hunde her i Danmark.

I Danmark er uddannelse, faglighed, saglighed, erfaring, etik og moral blevet ord man kun finder i en fremmedordbog og som ingen betydning og værdi har i vores lille land. Trist og bekymrende udvikling og absolut ikke godt for moralen og Danmarks fremtid.

Af Charlotte Andersson